

**Vraag het aan Morya****Durf jezelf te zijn**

“Je moet jezelf niet veroordelen voor de fouten die je maakt, en zo moet je ook over anderen niet oordelen naar de fouten die ze maken. Heb geduld met de ander maar probeer toch jezelf te zijn door alles heen.

Dat is misschien het belangrijkste cadeau dat je iemand kan geven, dat je jezelf durft te zijn in de tegenwoordigheid van die ander. Durf je eigen gedachten te formuleren, durf je gevoelens te tonen, durf te zien wat er in jou aan de hand is en durf daarover te spreken.”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”  
(uit hoofdstuk 12: ‘De werkelijke geboorte’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 446

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---